

Om katter vi räddat och deras historia 2014

Året började med att lille soptunnekatten Odd Rolf räddades till livet av vår underbara vet. Han hade en snara runt halsen och var slängd i en soptunna. Men han levde....Vår vet blev akut inkallad tidigt en morgon och gav katten en chans. Han repade sig, den gamle killen och fick ett underbart hem hos en äldre dam, som nyss mist sin hund. Lycka till söta lille gubben med alla odds emot sig från början.



Den 14:e februari, så fick lilla Maria Moonbeam äntligen sitt efterlängttade FörAlltidHem. Lycka till, lilla långliggare med stora ögon.



Sedan dröjde det inte många dagar, förrän lille Pelle Panther intog stödrummet. En liten myspropp, kastrerad var han och hade dykt upp hos en familj i nordöstra utkanten av Strömstad före jul. Kontroll gjordes hos polisen och självklart så var det ingen som saknade den lille. Det är sällan man ser en sån mysig kisse. Lugn som en filbunke, men åka bil det är läskigt. Då tror man att man verkligen har en panter inne i transportburen.



Lille Pelle Panther blev en kortvarig och kär gäst. Han fick sitt För AlltidHem 7/3... Lycka till i ditt fortsatta liv, lille vän!

Vårt fina stödhem fick inte stå tomt länge. En lika svart men STOR herre 4 år, med gula ögon fick komma in till oss i mitten av mars. Quintus Qatt. Fransiga öron, full med fästingar och småsår. Så snäll kisse... och så tacksam att ha fått komma in. Vi väntar bara på att han ska bli lite finare i pälsen och fått lite mera hull, så är han färdig för adoption han med.



Den underbare Quintus Qatt gästade oss inte länge han heller. Den 10 maj blev han Alingsåsare. Vi hittade rätt familj för honom. Han behåller sin luggslitna look, han tillhör de katter som tydligen inte kan få snygg päls. Men en sån underbar kille... stora tassar, som satte stora avtryck i våra hjärtan.

Lycka till, lille fine bautakatt i ditt fortsatta liv.

En vecka senare, 17 maj på kvällen, så blev det dags för nästa herre att gästa vårt underbara stödhem. Lille Rufus Robin, en långhårig kisse, svart och vit, som matfriet hela vintern hos en familj i nordöstra Strömstad. Lille Rufus Robin är ca 1 år och vi blev tvungna att raka ner hans päls, då den var full med tovor. Så han fick lejonstuk till att börja med.



Den 29 juni fick lille Rufus Robin sin Föralltidfamilj i Grebbestad. Jättegoa föräldrar och tre lekkamrater som välkomnade honom med öppna armar och tassar. Lycka till lille söte vän...

Några dagar senare så kom lilla fina vita Signe Smilla till oss. En lugn fin kastrerad flicka, utkastad från ett dödsbo av arvingarna. Guldgula ögon ... så trevlig och snäll flicka. Den 6:e juli var det dags för den lilla fina flickan, som Stödmatte döpte personligt till Snövit, att flytta till sin familj. Lycka till lilla vännen!



Den 15 juli så kom det ytterligare en liten dödsdömd kisse till oss. Frånflyttad. Räddad i sista stund från att bli skjuten. Kallas för Sigvard. Så hos oss får han heta Ture Sigvard... Ture för att han hade tur.

Vi har ju hamnat på bokstaven T nu... En seniorkatt, 11 år mysig, vit med svarta tecken mullig, kastrerad och hur gosig som helst. Som flyttade till sitt nya hem där han blir älskad för den han är den 13:e september.



Den 15 augusti fick vi ett telefonsamtal från vår veterinär. Hade vi plats för två små röda illbattingar? Inlämnade för avlivning, 7-8 veckor gamla... Vi hade det... Urban Ulysses och Uriah Ursus kom till oss, blyga som bara den, men de gjorde snabbt framsteg och la på hullet.



Ja och de två små pojkarna flyttade till sitt för alltidhem den 26 september. Lycka till små fina killar, som bara skulle avlivas.....

Sen kom underbare store Ville Vimse in till oss. Kastrerad grå och vit, jättekatt. Upphittad som



matfriare

i Hälle. Vår käre Ville Vimse fick sitt för alltidhem den 18:e oktober.

Hoppas du blir uppskattad för den fina katt du är, lille store vän.

19:e september kom nödropet från de frånflyttade X-katterna i Bodal... Vi har fått in alla fyra under veckan 22-27 september.. Två sköldpaddshonor, en ca 1 år, den andra ca 6 månader, en liten röd kille och en liten gråabby som nu är kastrerade. Xantippa Xandra, Xena Xhosa och Xerxes Xtra. Xena Xhosa är troligen mamma till de andra tre. En vansinnigt snäll katt. Ungarna är ännu skygga. Har inte haft kontakt med människor på ett positivt sätt. Lilla Xena Xhosa fick sitt för alltidhem den 24:e oktober. Vi önskar lilla hjärtat all lycka och mycket kärlek i den nya familjen.



Vi fick ett akut nödrop från en väldigt snäll familj med en snäll långhårig flicka som hette Emma den 27:e oktober. En av familjemedlemmarna hade utvecklad kraftig allergi och de hade provat allt. Då vi hade plats, så fick lilla söta flickan komma till oss. Hon fick tillnamnet Yrsa.



Lilla Emma-Yrsa blev en rekordkort gäst hos oss. Hon hittade sitt nya hem efter fem dagar. Lycka till, söta flickan.

Vi fick en anledning att återgälda en tjänst på sätt och vis den 15:e november. En mycket skygg kisse från Västerås fick komma till oss i vårt ena stödhem. Hon heter Luna. Hos oss fick hon för ordningens skull sitt dubbelnamn Luna Zelda. Än så länge den osynliga katten. Hon får den tid hon behöver.



Ja då kom vi snabbare än beräknat till A igen....18/11

Två små kissar från Skee, mamma och liten pojke. Mammakatt får heta Aurora Azimira. Lille plutten får i alla fall heta Andreas Andrutt.



Så kom käre snälle Bertil Bruce till oss från Koster på själva Luciadagen 13/12. Liten och väldigt snäll.



Lille Bertil Bruce var också en korttidsgäst. På självaste lillejulafton så flyttade han till sitt Förralltidhem lustigt nog tillbaka till Sydkoster. Hans nya familjefar hade träffat honom när han åkte till oss på båten och blev förälskad i den lille. Så när killen var kastrerad och klar, så flyttade lille grabben till Sydkoster igen, men till den andra änden av ön. Lycka till lille Bossen!