

Om katter vi räddat och deras historia 2012

Året började lugnt, men vi visste vad som skulle komma. Efter att 14 katter skjutits på en fastighet ute på Stora Ytten, visste vi, att det skulle vara akut med en ny kattexposition där. Under en hektisk vecka med bara toktur att fånga in, så fick vi in de sex katter som behövde tas om hand. Stödhem finns ju inte, så det troliga är väl, att fyra eller fem stycken kommer att återplaceras i ett litet TNR projekt på stället.

Katterna är:

Sara Junipher, en lite långhårig vit och sköldpadd hona, som är ganska tam. Hon var gravid med 5 foster.

Saga Jennifer, korthårig vacker hona, ca 1 år tyvärr inte handtam. Även hon var gravid med 5 foster.

Socrates Justus, en vacker svartvit herre ca året som mår väldigt bra.

Sirius Jupiter, en väldigt vacker röd herre även han ca året. Väldigt blyg.

Stella Julia vacker ettårig långhårig flicka, som märkligt nog inte var gravid. Däremot så hade hon en väldig förstoppning, vi återkommer med hur det gick.

Severus Stig Julius en väldigt vackert tecknad svartvit bastant herre, ca 1 år han med. Blyg.

Samtliga katter hade givetvis rätt så kraftig öronskabb och är behandlade med Stronghold.

Detta är en liten sammanfattning, bara...Nedan berättar vi solskenshistorien!

Det tog lång tid i år innan vi fick larm om ytterligare katter på Stora Ytten... denna gång var det en koloni, som hade blivit avskjuten förra året på hösten och i vanlig ordning, så hjälper inte den metoden. Vi fick tack vare Marie Olssons enträgna arbete möjlighet att både fånga in, kastrera och sätta i läkehem sammanlagt 6 katter. Tre honor och tre hanar. Två av honorna var gravida i fjäre femte veckan, med fem foster vardera i magen. Kastreringarna betalades av en underbart snäll person, som vill vara anonym.





Plus den lilla Sarah Junipher som ni får se här



Sarah var först ut, hon flyttade rätt omgående hem till stödmatte och har det bara så bra. Severus Stig Julius var nästa katt ut, flyttade till ett underbart hem till underbara människor i Strömstad.

Stella Julia fann sig ett hem i Uddevalla och fick sig en Ragdolltjejkompis. Sirius Jupiter, vår lille röde kille, charmerade även han stödmatte och han kommer att få stanna kvar där han är.

Kvar är då i skrivande stund Socrates Justus, som ska få flytta hem till Severus Stig Julius(OZZY) på prov i morgon. Ozzys föräldrar kunde inte glömma mysige Socrates och vill gärna att han får flytta hem till dem. Så nu får de en provtid på 14 dagar, så att alla trivs med alla. Kvar som sista kisse fina flickan Saga, rödvit och vacker med nötbruna ögon.

Lilla vackra Saga fick också ett underbart hem långt bort i skogen hos en underbar familj, där hon trivs med de andra katterna och hästarna.

Sokrates blev kvar i hemmet tillsammans med Ozzy och trivs utmärkt. Så vi är så glada att detta fick ett lyckligt slut.

Nästa auktion kom till hösten, naturligtvis... Tre små kattungar som blivit upphittade i ett riskfyllt område. Vi gick emot våra principer om att inte ta hand om redan omhändertagna katter och hämtade dessa små sötnosar... Som var ganska skrajsna.



De döptes till Kiwi, Kiara och Katitzi. Lille killen Kiwi fick flytta tämligen omgående efter kastreringen och bor hos en snäll familj långt ute på Tjärnö, där ingen trafik finns. Flickorna fick vi problem med, rättare sagt, vi blev troligen utsatta för rent sabotage eller ett dåligt practical joke. De blev bokade snabbt till ett vad vi trodde var ett fint hem i Göteborg, blev nerskjutsade en lördag. Samma kväll ringer den nya familjen och skyller på allergi, trots att de haft katt förut. Återtransport till Strömstad i ilfart på måndagen. I samma familj så lades det upp nya bilder på mindre kattungar samma dag. Så var det med den allergin. Lilla Kiara fick så småningom ett hem där hon blev innekatt och blev även hon bra mycket modigare. Sen blev stackars lilla Katitzi ensam kvar. Vi fick lämna med lilla gumman en flyttpeng och hon kom till ett fint stödhem i Änglakattens regi i Göteborg där hon kan få stanna så länge det behövs. Så slutet gott, allting gott även där.

I skrivande stund så har vi fått en vuxen fin rödvit kille från Hälle i Strömstad, kelen och snäll och dumpad två gånger. Han vilar nu ut i stödhem och väntar på både ett namn i stället för Mr L och ett bra hem.



Då vi hamnat på bokstaven L, så fick denne vackre gosse namnet Leo. Han är en helt underbar kisse, som nu är idmärkt, kastrerad och vaccinerad en gång. När han är vaccinerad andra gången, så är han färdig för att flytta till ett FörAlltidHem.

Sagan om Leo är fantastisk, han berörde familjen där Sokrates och Ozzy bor så mycket, så han fick flytta dit. Vem kunde tro att denne lille utsvultne kisse skulle få fira nyår inne på en varm soffa.....



Då tackar Kattkedjan alla medlemmar och sponsorer för att även detta år blev ett lyckosamt år.